



| | | | |
|------------|-------------|------------|--------------|
| <u>jak</u> | <u>kiel</u> | <u>rok</u> | <u>broek</u> |
| tak | piel | pok | poek |
| ak | viel | sok | loek |
| pak | happymeal | kok | koek |
| nak | miel | bok | boek |

Leren met spul uit vervlogen tijden

Door middel van voorwerpen, afbeeldingen en kleding konden de kinderen op de Julianaschool in Schagen afgelopen voorjaar kennismaken met 'vroeger'.

De paarden, dat is het! Niet alle kinderen van de rode groep van de Julianaschool kunnen zich de optocht zo maar voor de vier-, vijf-, zesjarige geest halen. Maar als ze diep in hun geheugen graven weten ze het: de paarden hebben veel indruk gemaakt op de jonge Schagenaren.

De groep is op deze woensdag in april net terug van een bezoekje aan Vreeburg. 'We hebben de gouden koets gezien', klink het in koor. 'En nog veel meer mooie koetsen.' Jo-Nele Blokzijl-Teerink is met de groep bezig aan een project over vroeger, over honderd jaar geleden. De jeugd heeft collages gemaakt met klassieke West-Friese kleding, er zijn vergelijkingen gemaakt met nu,

natuurlijk is het tekenpotlood niet onberoerd gebleven en her en der ligt er spul uit vervlogen tijden.

De kinderen herkennen het materiaal lang niet altijd. Neem nu die oude kolenschep. Wat dat is? De jeugd van tegenwoordig heeft geen idee. Een vliegenmepper, een mattenklopper, een tennismatch misschien? De tijd verandert ook de kijk op het alledaagse.

Lisa Wegman en Rosa Kok (beiden vijf) spelen in de klas West-Friese Folklore. Waarbij Lisa het kostuum draagt waarin Jo-Nele in haar kinderjaren in de optocht meeliep. De meisjes vinden dat de was moet worden gedaan. En nee, niet met zo'n elektrische

wasmachine, ze vinden het veel leuker om het ooit vertrouwde wasbord te gebruiken. De kinderfantasie ontplooit zich ten volle. De twee zijn, en voelen zich de kleuters van honderd jaar geleden en blijven overtuigend in hun rol. Een alleszins vertederend schouwspel.

Ook elders in de klas borduren de kleuters voort op het West-Friese spektakel. Al blijft de kindergeest soms hangen in het hier en nu. Zoals bij dat geconcentreerd spelend meisje. Wat ze vindt van de optocht? Ze kijkt me indringend aan en reageert heel snel: "Mijn vader is net zo kaal als jij". Ach, wie maalt erom. De eerste steentjes voor historisch besef zijn gelegd en dat is al prachtig!

Lisa en Rosa 'doen de was'.

Mattenklopper en kolenkit.

Een van de collages.

Jo-Nele geeft uitleg.

